

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΣ



• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 1 Μάη, πλ. Συντάγματος και Ερμού, 12.00 • ΠΟΡΕΙΑ 9 Μάη, πλ. Συντάγματος, 12.00

Οι βιομηχανίες κρέατος και γούνας σχετίζονται άμεσα με το μαζικό εγκλεισμό, το βασανισμό και τη μαζική εξόντωση πολλών εκατομμυρίων ζώων κάθε χρόνο σε όλο τον πλανήτη. Οι πρακτικές τους, που προστατεύονται νομικά από το κράτος, βρίσκονται έξω και ενάντια στο φυσικό κύκλο της ζωής τον οποίο και καταστρέφουν συστηματικά.

Η επέκταση του βιομηχανικού πολιτισμού είναι αλληλένδετη με τον αυξανόμενο μαζικό εγκλεισμό τόσο των μη ανθρώπινων ζώων (εκτροφεία, ζωολογικοί κήποι, εργαστήρια πειραμάτων, κτλ) όσο και των ανθρώπινων μέσα σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης για μετανάστες χωρίς χαρτιά. Η βιομηχανοποίηση σαν γεγονός που συμβαίνει παράλληλα με την αστικοποίηση και τη γενικευμένη εμπορευματοποίηση είναι βασικός παράγοντας για τη μόλυνση της βιόσφαιρας με ποικίλους τρόπους. Οι σύγχρονες πόλεις είναι πλέον τεράστιες και υπερβολικά ενεργοβόρες. Η συντήρησή τους συνεπάγεται πολυάριθμες εξορυκτικές διαδικασίες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που συχνά σχετίζονται με την κήρυξη πολέμων, ενώ αναπόφευκτα καταστρέφουν τους φυσικούς βιοτόπους που κομμάτι τους είναι και τα ελεύθερα ζώα.

Η αλλοτρίωση των ανθρώπων από το φυσικό κόσμο, σε συνδυασμό με τα ανθρωποκεντρικά ιδεολογήματα και την εξάρτησή τους από τη βιομηχανική παραγωγή διαμορφώνουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος αναπαράγει τη μαζική εκμετάλλευση των ζώων. Τα σουπερμάρκετ, ο καταναλωτισμός και η ταχύτητα που διεξάγονται οι διαδικασίες της παραγωγής συνθέτουν ένα κοινωνικό περιβάλλον που πριν κάποιες δεκαετίες δεν υπήρχε καν στον ελλαδικό χώρο. Η κουλτούρα του fast food αναπτύσσεται ραγδαία, με την αλυσίδα των καταστημάτων Μακντόνολντς να αποτελεί σύμβολο της παγκοσμιοποίησης, ενώ παράλληλα οι χιλιάδες εγχώριες ταβέρνες και γυράδικα κάνουν επίσης θραύση στην ελληνική αγορά. Όλη αυτή η κουλτούρα υπάρχει την ίδια στιγμή που τα αίματα, ο πόνος και οι κραυγές των ζώων κρύβονται καλά από τους θιασώτες του συστήματος παραγωγής και διανομής κρέατος. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η κατανάλωση κρέατος έχει πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες παγκόσμια.

Αυτό που θεωρείται σαν πρόοδος του πολιτισμού είναι ένα σύμπλεγμα από πολιτικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς που αναπτύσσεται σε αλληλεξάρτηση με την τεχνοεπιστήμη και τις εφαρμογές της. Αυτό το εξουσιαστικό σύμπλεγμα θεσμών και σχέσεων κινείται σαν οδοστρωτήρας εις βάρος της άγριας φύσης, των εξημερωμένων έμβιων όντων και των όποιων ανθρώπινων ομαδοποιήσεων χωρίς κράτος.

Στα άγωνα τοπία των πόλεων αναπαράγεται ο έλεγχος και επιβάλλεται ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής στον οποίο ο καταναλωτισμός και η αποβλάκωση από τις νέες τεχνολογίες υπάρχουν σαν «θεσπέσιες» παροχές του τεχνοβιομηχανικού συστήματος προς τον ανθρώπινο πληθυσμό (ο οποίος δεν είναι κάτι το ομοιογενές).

Με βάση το ιδεολόγημα που ορίζει τον πολιτισμένο άνθρωπο ως ανώτερο όν (με κύρια δικαιολογία τις ικανότητες του ανθρώπινου λόγου) γίνεται αποδεκτή η μαζική εκμετάλλευση των ζώων. Για τους εξημερωτές της βιομηχανίας και της οικονομίας ο φυσικός κόσμος υπάρχει για να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, εμπόρευμα και πρώτη ύλη για τη διόγκωση της σύγχρονης μαζικής κοινωνίας. Οι περισσότεροι εργάτες και το καταναλωτικό κοινό γενικότερα, εγκλωβισμένοι και οι ίδιοι στο παραγωγικό σύστημα έχουν εκπαιδευτεί και πειθαρχηθεί σε ένα συγκεκριμένο ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης και ηθικής.

Μακριά από τις σκηνές που εκτυλίσσονται στα εκτροφεία και τα σφαγεία, οι σύγχρονοι καταναλωτές μπορούν να αγνοούν τα όσα υφίστανται συναισθανόμενα όντα τα οποία συνήθως γδέρνονται ζωντανά και σφαγιάζονται σε μαζικό επίπεδο.

Η βιομηχανία γούνας έχει σαν πελάτες της άτομα που θέλουν να κάνουν επίδειξη πλούτου στα πρότυπα κάποιων μόδας. Όμως για κάθε τέτοιο ένδυμα μπορεί να σφαγιάζονται δεκάδες ζώα αφού περάσουν τη ζωή τους μέσα σε κλουβιά ή πιο σπάνια αφού απαχθούν από το φυσικό τους βιότοπο. Επιπλέον στον ελλαδικό χώρο το γουνεμπόριο σχετίζεται και με τη βιομηχανία του τουρισμού, αφού στοχεύει στην προσέλκυση μανιακών καταναλωτών από το εξωτερικό.

Ένα ολόκληρο εξουσιαστικό σύστημα αποτελούμενο από τα συμφέροντα πολυεθνικών ή ντόπιων εταιριών αναπτύσσεται βασανίζοντας ζώα. **Τα μη ανθρώπινα ζώα που βρίσκονται εγκλεισμένα σε κάθε είδους εργοστάσιο είναι σκλάβοι στο εξουσιαστικό σύστημα.** Μάλιστα είναι τόσο εδραιωμένη η θεωρούμενη υποτέλεια τους στις συνειδήσεις των περισσότερων ανθρώπων που η υπεράσπιση τους είναι ελάχιστη μέχρι σήμερα.

Οι πολιτικοί παράγοντες και τα κόμματα σχετίζονται άμεσα με το γουνεμπόριο και τη βιομηχανία κρέατος. Οι πολιτικοί προσπαθούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες παραγωγής στις διάφορες περιφέρειες της χώρας αλλά και σε διεθνές επίπεδο φτιάχνοντας σχέσεις δούνα και λαβείν με τους εμπόρους και τους βιομήχανους. Έτσι οι μεν πολιτικοί εξασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις και υποστήριξη για να διατηρούν θέσεις εξουσίας μέσα στην κρατική μηχανή και οι δε έμποροι και βιομήχανοι αυξάνουν το χρηματικό τους κεφάλαιο εις βάρος αιχμάλωτων ζώων σαν να μην τρέχει τίποτα.

Η βιομηχανία κρέατος σχετίζεται επίσης με τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και την καταστροφή τροπικών δασών όπως του Αμαζονίου και του Βορνέο. Ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής οσπρίων και δημητριακών απευθύνεται στην εκτροφή ζώων για την παραγωγή κρέατος, διαδικασία η οποία αποφέρει μεγάλα κέρδη στους επενδυτές σε διεθνές επίπεδο.

Ο σύγχρονος μέσος καταναλωτής γίνεται συμμετοχός στο σύστημα αυτό θέλοντας και μη, αφού υπάρχουν εκτεταμένα οι μηχανισμοί πειθάρχησης του κράτους. Αυτό που ορίζεται από το κράτος σαν ελευθερία ξεκινά και τελειώνει μαζί με την κατανάλωση, κάνοντας να φαντάζει αδιανόητη οποιαδήποτε αχρήματη σχέση. Όμως η ανενδοίαστη αποδοχή των όρων της κυριαρχίας και η ιδεολογική υποστήριξη της σημαίνει υποστήριξη της συστηματοποιημένης εκμετάλλευσης έμβιων όντων και της κατάστροφής της βιόσφαιρας.

Σήμερα που το τεχνοβιομηχανικό σύστημα έχει παγκόσμιες διαστάσεις, η εκμετάλλευση των ζώων, η εξαφάνιση πολλών ειδών και η καταστροφή των βιοτόπων επιταχύνεται. Αυτό που προτάσσουμε δεν είναι απλά η αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών, αλλά η ίδια η αντίσταση και η επίθεση στην κυριαρχία. **Απέναντι στα κράτη, το τεχνοβιομηχανικό σύστημα, τα ιδεολογήματα που θεμελιώνουν την κυριαρχία και τη συστηματοποιημένη εκμετάλλευση προτάσσουμε τον αγώνα για την ολική απελευθέρωση ζώων και γης.**

Προτάσσουμε έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με το φυσικό κόσμο, χωρίς κράτη, πόλεις, μαζική παραγωγή, κλουβιά και φυλακές.

Συναντίσεις αναρχικών ενάντια σε κάθε μορφή εγκλεισμού και την καταστροφή της βιόσφαιρας από την κυριαρχία

